

Oktober 2019

Tijdens zijn bezoek aan de Focolarebeweging heeft Paus Fransiscus uitdrukkelijk gevraagd om Kerk te zijn. Ook voor Chiara Lubich was dit heel reëel: het charisma van de eenheid is er niet enkel voor ons, maar voor de hele Kerk.

Met deze maandelijkse nieuwsbrief willen we stilstaan bij het Woord van Leven van de maand en ervaringen delen. We kijken naar het Woord van Leven met de ogen van de Kerk en de parochies. En we vertellen wat er allemaal rondom ons gebeurt in de parochies. Op die manier willen we elkaar bemoedigen.

**“Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd” (2 Tim. 1,14)**

Op het gebied van onze pastorale eenheden en parochies nodigt dit Woord van Leven ons uit om authentieke getuigen van de blijde boodschap te zijn door ons leven te midden van onze gemeenschappen.

Vorig jaar voelden twee vrouwen uit een pastorale eenheid zich geroepen om zich politiek te engageren in hun gemeente. De twee, allebei christen, wilden dit engagement aangaan op basis van hun geloof om het evangelie concreet te beleven in hun gemeente en in haar verschillende beleidsdomeinen. Vóór elke gemeenteraadszitting bellen ze elkaar op om samen de vergadering toe te vertrouwen aan de Heer, zodat zijn heilige Geest hen kan leiden in hun tussenkomsten en acties.

Een andere gelegenheid om dit Woord te leven was het organiseren van een "kringloop-event" met als doel iedereen, en in het bijzonder de meest behoeftigen, te voorzien in wat ze nodig hebben: meubelen, kleding, gereedschap, ... In de dagen voorafgaand aan deze "kringloop-event", werd opgeroepen om te kijken wat we thuis te veel hebben, en niet meer gebruiken, en dit gratis te komen deponeren. Dit was de eerste keer dat dit initiatief in de gemeente werd genomen. Veel mensen zijn ingegaan op deze uitnodiging gereageerd en velen hebben ook van deze geschenken kunnen genieten. De inzameling was zo succesvol dat de overgebleven goederen werden geschonken aan het Sociaal Huis van de gemeente, dat ze vervolgens kon uitdelen aan de meest kansarmen.

Dit Woord van het Leven nodigt mij ook persoonlijk uit tot een grotere samenhang tussen het Woord dat ik elke dag mediteer en de concrete handelingen in mijn dagelijks leven. Zo word ik in mijn pastoraal werk geconfronteerd met verschillende situaties van grote spanningen in onze pastorale eenheid. Omdat ik van nature recht door zee ga, heb ik vaak mijn geduld verloren met degenen die niet gemakkelijk meestappen in dit project van eenheid. Het voorbeeld van Christus in zijn Woord nodigt mij uit om heel geduldig te zijn en nog aandachtiger en opener te luisteren.

Laten we in deze "buitengewone zendingsmaand" proberen te vertrouwen op de Geest van de Heer, die ons het inzicht en de kracht zal geven om van de blijde boodschap te getuigen.

Luc