



Vertrouw op Mij !

“De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen ?” (Psalm 27, 1)



Het Joodse volk heeft veel tegenslagen meegemaakt, zoals toen ze in een vreemd land moesten gaan wonen, ver van hun eigen land, ver van hun eigen huis.



In die trieste en moeilijke jaren hebben ze ervaren dat God hen nooit alleen liet.



God hielp hen altijd om er het beste van te maken; hij beschermde en bevrijdde hen. Ook wij vertrouwen op God. Zijn liefde voor ons is als een zoon die nooit ondergaat.



Bernard vertelt: “Een klasgenoot van mij werd ziek door een besmettelijke ziekte. Daarom moesten alle kinderen in de klas naar de dokter voor een spuitje, zodat ook wij niet ziek zouden worden.



Velen waren boos op die klasgenoot, omdat de prik pijn deed. Ik dacht aan Jezus. Hij was zeker niet boos op degenen die hem aan het kruis hadden gehangen en hem zo lieten lijden.



Toen het mijn beurt was, vertrouwde ik op Jezus en ging zonder angst naar de dokter. Ik was ook niet boos op mijn klasgenoot.”



Vertrouw op Mij !

“De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen?” (Psalm 27,1)



Het Joodse volk heeft veel tegenslagen meegemaakt zoals toen ze in een vreemd land moesten gaan wonen, ver van hun eigen land, ver van hun eigen huis.



In die trieste en moeilijke jaren hebben ze ervaren dat God hen nooit alleen liet.



God hielp hen altijd om er het beste van te maken; hij beschermde en bevrijdde hen. Ook wij vertrouwen op God. Zijn liefde voor ons is als een zon die nooit ondergaat.



Bernard vertelt: “Een klasgenoot van mij werd ziek door een besmettelijke ziekte. Daarom moesten alle kinderen in de klas naar de dokter voor een spuitje, zodat ook wij niet ziek zouden worden.



Velen waren boos op die klasgenoot, omdat de prik pijn deed. Ik dacht aan Jezus. Hij was zeker niet boos op degenen die hem aan het kruis hadden gehangen en hem zo lieten lijden.



Toen het mijn beurt was, vertrouwde ik op Jezus en ging zonder angst naar de dokter. Ik was ook niet boos op mijn klasgenoot.”