



# Richt je kompas op de liefde

(verhaal barmhartige Samaritaan, zie Lucas 10, 25-37)

“Heer, wijs mij de weg, leg mij uit hoe ik moet gaan.” (Ps. 25,4)



focolare  
beweging



Soms twijfelen we en weten we niet wat het juiste is om te doen.



Iemand helpen in nood of iets goeds doen voor een ander is altijd de beste keuze. Dat is wat de barmhartige Samaritaan gedaan heeft.



Paus Franciscus heeft ons een hele mooie brief geschreven, waarin hij ons herinnert dat we allemaal broers en zussen zijn. Hierdoor kunnen wij van elkaar houden zoals Jezus ons heeft geleerd.



Robert uit Frankrijk vertelt:  
Op een dag speelden we een partijtje voetbal en we waren aan het winnen. De verliezers begonnen ons te duwen. Ik viel en had pijn aan mijn borst.



Ik huilde en melde de overtreding en eiste een strafschop, maar de tegenpartij werd niet gestraft. Toen werd ik boos en besloot om degene die me had laten vallen terug te duwen.



Maar toen dacht ik aan Jezus, die in de ander leeft, en ik heb een andere keuze gemaakt. Ik heb mijn tegenstander vergeven. Aan het eind van de voetbalwedstrijd zijn we als vrienden uit elkaar gegaan.



# Richt je kompas op de liefde

(verhaal van de barmhartige Samaritaan – zie Lucas 10, 25-37)

“Heer, wijs mij de weg, leg mij uit hoe ik moet gaan.” (Ps. 25,4)



focolare  
beweging



Soms twijfelen we en weten we niet wat het juiste is om te doen.



Iemand helpen in nood of iets goeds doen voor een ander is altijd de beste keuze. Dat is wat de barmhartige Samaritaan gedaan heeft.



Paus Franciscus heeft ons een hele mooie brief geschreven, waarin hij ons herinnert dat we allemaal broers en zussen zijn. Hierdoor kunnen wij van elkaar houden zoals Jezus ons heeft geleerd.



Robert uit Frankrijk vertelt:  
Op een dag speelden we een partijtje voetbal en we waren aan het winnen. De verliezers begonnen ons te duwen. Ik viel en had pijn aan mijn borst.



Ik huilde en melde de overtreding en eiste een strafschop, maar de tegenpartij werd niet gestraft. Ik werd boos en besloot om degene die me had laten vallen terug te duwen.



Maar toen dacht ik aan Jezus die in de ander leeft, en ik heb een andere keuze gemaakt. Ik heb mijn tegenstander vergeven. Aan het eind van de voetbalwedstrijd zijn we als vrienden uit elkaar gegaan.