

Verklaring van de Focolarebeweging i.v.m. de publicatie van het boek "La setta divina" (De Goddelijke Sekte) door Ferruccio Pinotti (Edizioni PIEMME)

De Focolarebeweging heeft de publicatie vernomen van het boek "La setta divina" van journalist Ferruccio Pinotti (Uitgeverij PIEMME), dat op 9 november 2021 verscheen in de Italiaanse boekhandels.

Het boek komt op een cruciaal moment in de geschiedenis van de Focolarebeweging: dat van de overgang van de oprichtingsperiode naar de fase na de oprichting. Dit is een tijd die in de loop van de geschiedenis van de Kerk religieuze ordes, bewegingen en gemeenschappen die uit charismatische inspiratie zijn voortgekomen, vaak zwaar op de proef heeft gesteld.

Het boek van Ferruccio Pinotti wil aantonen dat ook in de Focolarebeweging de aanvankelijke ijver soms heeft geleid tot verkeerde interpretaties van het charisma van Chiara Lubich en/of tot misleidende handelingen. Uit de documenten die Pinotti heeft gevonden en in het boek heeft gepubliceerd over enkele van de interne debatten binnen de Focolarebeweging, blijkt echter dat de leden zich steeds meer bewust worden van deze en andere afwijkingen in hun geschiedenis en van de noodzaak om daar iets aan te doen.

Het boek lijkt echter geen objectieve en weloverwogen voorstelling te geven van dit door de katholieke Kerk erkende charisma en houdt geen rekening met de inzet van duizenden en duizenden mensen die, geïnspireerd door het leven en de leer van de stichteres, zich dagelijks overal ter wereld met vrijgevigheid inzetten voor het opbouwen van relaties, het helen van wonden en het overwinnen van verdeeldheden op alle terreinen van het kerkelijk en maatschappelijk leven, om zo te bouwen aan een meer broederlijke en verenigde wereld.

Wij achten de pijn van de mensen die op de bladzijden van dit boek hun verhaal doen van groot leed, teleurstelling, bedrog en misbruik, onbetwistbaar, evenals die van hen die hun getuigenis niet openbaar wensten te maken.

De Focolarebeweging, in de personen van de presidente Margaret Karram en co-president Jesús Morán, geeft nogmaals uiting aan haar schaamte en verdriet jegens de slachtoffers en allen die zich beledigd hebben gevoeld. Ze verzekert hen haar nabijheid en wenst de weg van de dialoog met hen voort te zetten of in te slaan.

De Focolarebeweging bevestigt nogmaals haar inzet om alle vormen van misbruik te bestrijden, om door te gaan met het opleiden van leden en leiders, en herhaalt de uitnodiging aan allen die feiten of verhalen van misbruik hebben, deze te melden bij de Commissie voor Welzijn en Bescherming van Minderjarigen en Kwetsbare Volwassenen (CO.BE.TU.) of bij hun respectieve kerkelijke organen.

Ondanks de gedeeltelijke, eenzijdige, soms onnauwkeurige of reductieve benadering van de geschiedenis, de spiritualiteit en de activiteiten van de Beweging, zien wij dit boek als een nieuwe stimulans in de voortzetting van de voortdurende processen van bekering en vernieuwing, in trouw aan het oorspronkelijke charisma en in de ontwikkeling van een open,

vrije en kritische dialoog binnen de Beweging en met iedereen die haar werkelijkheid ten volle wil begrijpen en met haar wil samenwerken.

Stefania Tanesini, Woordvoerder Focolare Beweging Internationaal - +39 338 5658244

En in België : beluxbepro@gmail.com