

## Woord van leven - maart 2023

### **“Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt niets dan goedheid voort en gerechtigheid en waarheid” (Ef. 5, 8-9).**

*Hier vind je verschillende digitale versies van het maandelijkse Woord van Leven (video voor iedereen, video voor kinderen, Powerpoint voorstelling, MP3 Podcast, stripverhaal voor kinderen of tieners) : [www.woord-van-leven.be](http://www.woord-van-leven.be)*

Paulus schrijft aan de gemeenschap van Efeze, een grote en indrukwekkende stad. Hij had er gewoond, hij had er mensen het doopsel en het Evangelie geschonken.

Waarschijnlijk bevindt hij zich op dat ogenblik in Rome, in gevangenschap, in het jaar 62. Het is voor hem een moeilijke situatie, maar toch schrijft hij aan deze christenen, niet zozeer om hun problemen als gemeenschap op te lossen, maar om hun de schoonheid van het plan van God met de groeiende Kerk te verkondigen.

Hij herinnert de Efeziërs eraan dat zij door de gave van het doopsel en het geloof zijn overgegaan van “duisternis” naar “licht”, en hij moedigt hen aan om zich daarnaar te gedragen en coherent te zijn.

Voor Paulus gaat het erom een weg af te leggen van voortdurende groei in het kennen van God en van zijn wil van liefde. Het is een opnieuw beginnen, elke dag weer.

Hij wil hen dus aansporen om in hun dagelijks leven de roeping te volgen die ze hebben ontvangen: het voorbeeld volgen van de Vader<sup>[1]</sup> “als kinderen van wie Hij houdt”, heilig en barmhartig zijn.

### **“Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt niets dan goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.”**

Ook wij christenen van de eenentwintigste eeuw zijn geroepen om licht te zijn. Maar we vinden misschien dat dit onze krachten te boven gaat, door onze eigen grenzen die ons beperken of door uiterlijke omstandigheden die ons overweldigen. Hoe kunnen we hoopvol verder gaan ondanks de duisternis en de onzekerheid die ons soms in de greep lijken te hebben?

Paulus moedigt ook ons aan vandaag: het is het geleefde Woord van God dat ons licht geeft en ons in staat stelt om te “schitteren als sterren” in deze mensheid die het noorden kwijt is.<sup>[2]</sup>

“Iedere man, iedere vrouw kan door het Woord te leven een nieuwe mens worden, een andere Christus zijn en een specifieke bijdrage leveren op alle gebieden van het menselijk handelen, in wetenschap, kunst, politiek, ... Wanneer we zijn Woord in ons opnemen, stemmen we ons steeds meer af op zijn gedachten, zijn gevoelens, zijn leringen. Dat geeft licht in alles wat we

doen, het corrigeert en stuurt elk aspect van ons leven. Onze 'oude mens' staat altijd klaar om zich in de privésfeer terug te trekken, om alleen maar bezig te zijn met eigen kleine belangen, om de mensen die op onze weg komen te vergeten en zich niets aan te trekken van het algemeen belang, van de noden van de mensheid om ons heen. Laten we daarom opnieuw de vlam van de liefde in ons hart aansteken. Dan zullen we met nieuwe ogen om ons heen kijken en zien wat er nodig is.”[\[3\]](#)

**“Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt niets dan goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.”**

Wanneer het licht van het Evangelie wordt geleefd door mensen en gemeenschappen brengt het hoop en versterkt de sociale cohesie, ook wanneer rampen zoals Covid ons treffen en de armoede vergroten.

Op de Filippijnen, vertelt Jun, werd een gemeenschap midden in de pandemie getroffen door een alles verwoestende brand waarbij veel gezinnen alles verloren: “Ook al zijn we arm, toch hadden mijn vrouw Flora en ik het sterke verlangen om te helpen. Ik heb deze situatie besproken met een groep motorrijders waar ik deel van uitmaak, ook al wist ik dat zij net zoveel te lijden hadden als wij. Maar dat heeft niet verhinderd dat ze de handen uit de mouwen hebben gestoken. We hebben blikjes sardientjes, spaghetti, rijst en andere etenswaren aan de slachtoffers van de brand gebracht.

Vaak voelen mijn vrouw en ik ons vertwijfeld bij de gedachte wat de toekomst zal brengen, maar we denken altijd aan de zin uit het Evangelie: ‘Wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het Evangelie, zal het behouden.’[\[4\]](#) Ook al zijn we niet rijk, we denken toch dat we altijd iets kunnen delen, uit liefde voor Jezus in de ander. En het is deze liefde die ons aanzet om door te gaan en in alle oprechtheid te geven en vertrouwen te hebben in de liefde van God.”

**“Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt niets dan goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.”**

Het gaat er dus om dat we onszelf laten verlichten in het diepste van ons hart. De goede vruchten van deze weg – goedheid, gerechtigheid en waarheid – zijn aangenaam in de ogen van God en worden een getuigenis van het goede leven van het Evangelie, meer dan mooie woorden.

En vergeten we niet de steun die we krijgen van al degenen met wie wij deze “heilige reis van het leven” delen. Het goede dat we ontvangen, de wederzijdse vergeving die we ervaren, het delen van materiële en geestelijke goederen die we kunnen beleven: allemaal kostbare geschenken die ons hoop geven en ons tot getuigen maken.

Jezus heeft beloofd: “Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.”[\[5\]](#)

Hij, de Verrezene, de bron van ons christelijk leven, is altijd bij ons in ons samen bidden en in de wederzijdse liefde. Hij verwarmt ons hart en verlicht onze geest.

## Letizia Magri en het team van het Woord van leven

[1] Vgl. *Efeziërs* 5, 1.

[2] Vgl. *Filippenzen* 2, 15.

[3] Chiara Lubich, *Woord van leven van september 2005*.

[4] *Marcus* 8, 35.

[5] *Matteüs* 28, 20.