

## Gepest worden

Ik heb aan de lijve ondervonden wat het betekent om slachtoffer te zijn van pesten. Op school hadden enkele leerlingen afgesproken om de jongen met ros haar die naar de toiletten zou gaan bont en blauw te slagen. Die jongen was ik. Vandaag ben ik leraar. Op een dag is een leerling naar mij toegekomen in de leraarskamer. Hij vertrouwde me toe dat men hem had gedwongen om zijn beste vriend te bedriegen; anders zou hij een rammeling krijgen. Hij was angstig en trilde over heel zijn lichaam. Gedurende de les heb ik mijn eigen ervaring verteld. Wanneer ik aan de klas vroeg wat ze er van dachten viel er een stilte en ze dachten na. Enkele dagen later heb ik vernomen dat de hele actie afgeblazen werd.