

## Een ervaring van een kind

Van Sandra (Pakistan)

Meisjes en vrouwen in Pakistan hebben over het algemeen een donkere huidskleur en willen graag een lichtere huidskleur om er mooier uit te zien. En bij ons geldt natuurlijk het tegenovergestelde...

Laten we naar Sandra luisteren:

Er zit een heel mooi blank meisje in mijn klas. Iedereen wil altijd bij haar zijn. Dan is er nog een meisje dat bijna niemand leuk vindt omdat ze een donkere huidskleur heeft. Op een dag ging het meisje met de donkere huidskleur bij het blanke meisje zitten. Maar het blanke meisje zei tegen haar: "Ik wil niet naast je zitten!"

Ik herinnerde me dat we Jezus moeten liefhebben in onze naaste. Dus stond ik op en zei tegen het mooie meisje: "Ik vind het echt niet leuk als je andere mensen zo behandelt". Toen nodigde ik de ander uit om naast me te komen zitten.