

Februari 2025

"Onderzoek alles, behoud het goede" ((1 Tes 5, 21)

Het Woord van deze maand komt uit een brief die de apostel Paulus schrijft aan de gemeenschap in Tessalonica. Daarin geeft hij op het einde een reeks aanbevelingen, waaronder: "Doof de Geest niet uit en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd alle kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet"[\[1\]](#). Profetische ingevingen en het vermogen om te onderscheiden, de dialoog aangaan en luisteren, dit zijn de aanwijzingen die Paulus geeft aan de gemeenschap die kort tevoren de weg van het geloof was ingeslagen.

Onder de verschillende gaven van de Geest had Paulus een grote waardering voor de gave van de profetie[\[2\]](#). Een profeet voorspelt de toekomst niet maar is iemand die de gave heeft om de geschiedenis van personen of samenlevingen te zien en te begrijpen vanuit Gods gezichtspunt.

Maar alle gaven worden geleid door de grootste gave, de liefde, de liefde voor de naasten[\[3\]](#). De grote kerkvader en bisschop Augustinus van Hippo onderstreept dat alleen de liefde ons in staat stelt om te onderscheiden welke houding we moeten aannemen ten opzichte van verschillende situaties[\[4\]](#).

"Onderzoek alles, behoud het goede"

We dienen te kijken naar de persoonlijke gaven van iemand. Bovendien moeten we in staat zijn oog te hebben voor een veelheid van zienswijzen en meningen die we leren kennen en waarmee we geconfronteerd worden bij mensen rondom ons of bij mensen die we toevallig ontmoeten. Meningen leren kennen en de mogelijkheden of de complexiteit die ze meebrengen, leren zien: dat is de uitdaging. En daarbij is het belangrijk om in de omgang met iedereen onszelf te blijven, eerlijk en authentiek, en tegelijk bewust van de beperktheid van ons standpunt.

Dit Woord van leven zou een motto kunnen zijn dat in elke situatie van dialoog en confrontatie kan worden aangenomen: onderzoek alles, behoud het goede. Luisteren naar de ander, niet noodzakelijkerwijs om alles goed te vinden, maar wetend dat het mogelijk is om iets goeds te vinden in wat de ander zegt. Dat bevordert een openheid van geest en hart. Dat betekent het creëren van ruimte in onszelf uit liefde en daarmee de mogelijkheid om samen iets op te bouwen.

"Onderzoek alles, behoud het goede"

Pater Timothy Radcliffe, een van de theologen aanwezig op de bisschoppensynode van de Katholieke Kerk, zei: "Het meest moedige wat we op deze synode kunnen doen, is oprecht met elkaar zijn over onze twijfels en vragen, de vragen waarop we geen duidelijk antwoord hebben."

Dan zullen we met elkaar omgaan als metgezellen op zoektocht, als bedelaars van de waarheid."^[5]

In een gesprek met enkele focolarini gaf Margaret Karram, de presidente van de focolarebeweging, commentaar op deze gedachte: "Toen ik erover nadacht, realiseerde ik me dat ik vaak niet de moed heb gehad om echt te zeggen wat ik dacht: misschien uit vrees om niet begrepen te worden, misschien uit vrees iets heel anders te zeggen dan de mening van de meerderheid. Ik begreep dat 'bedelaars van de waarheid' zijn betekent dat we die houding van nabijheid tot elkaar hebben waarin we allemaal willen wat God wil, en waarin we allemaal samen het goede zoeken."^[6]

"Onderzoek alles, behoud het goede"

Dit is de ervaring van Antía die deelneemt aan de podiumkunstengroep *Mosaico*, ontstaan in Spanje in 2017 als een lokaal project van de muziekgroep Gen Rosso. Het bestaat uit jonge Spanjaarden die hun ervaring van broederschap aanbieden door middel van kunst en met workshops.

Antía vertelt ons: "Het is de verbinding met mijn waarden: een broederlijke wereld, waarin iedereen (heel jong, onervaren, kwetsbaar...) zijn of haar bijdrage geeft aan dit project. *Mosaico* doet me geloven dat een meer verenigde wereld geen utopie is, ondanks de moeilijkheden en het harde werk dat het met zich meebrengt. Ik ben gegroeid door te werken in groep, met soms een dialoog die te openhartig kan lijken, en door vaak mijn ideeën die ik als de beste beschouwde, op te geven. Maar het resultaat is dat 'het goede' stukje bij beetje wordt opgebouwd door ons allemaal samen."^[7]

Patrizia Mazzola en het Woord-van-leven-team

^[1] 1 Tes. 5, 19-22.

^[2] Vgl. *Johannes Paulus II*, Algemene Audiëntie, 24.06.1992, nr. 7.

^[3] Vgl. 1 Kor 13.

^[4] Vgl. Augustinus van Hippo, *Ep. Jo. 7, 8*.

^[5] Pater Timothy Radcliffe, Meditatie nr. 3, *Vriendschap*, bisschoppensynode, Sacrofano, 2.10.2023.

^[6] Gesprek met de focolarini, Margaret Karram, presidente van de Focolarebeweging, Rocca di Papa, 03.02.2024.

^[7] *Mosaico, Gen Rosso Local Project*, volgt het *project Sterk zonder geweld*: het vindt plaats in steden, gedurende drie dagen worden er multidisciplinaire workshops georganiseerd met jongeren om de waarden van geweldloosheid, vrede en dialoog over te brengen door middel van kunst.