

Lời sống 4

tháng Tư 2026

“Xin ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều”

(Luca 24,29)

Con đường dẫn đến làng Em-mau kể cho chúng ta một cuộc hành trình hai môn đệ của Chúa Giê-su đã đi qua. Bị thất vọng vì những mơ ước, những dự tính, những giây phút đặc biệt đã trải qua với Thầy mình, các ông trở về nhà để tiếp tục cuộc sống như trước khi các ông gặp Người. Lúc đó vừa mới qua ba ngày từ cuộc đóng đinh thập giá, sự thất vọng, sợ hãi và những nghi ngờ còn đọng lại giữa những môn đệ đi theo Người.

Các ông ra khỏi Giê-ru-sa-lem, bỏ lại giấc mơ không thành, rời xa Đức Ki-tô và sứ điệp của Người, “buồn rầu” vì một cách nào đó các ông quyết định rời bỏ dự án mà các ông đã theo.

Đó là câu chuyện của tất cả mọi người chúng ta, khi chúng ta lạc đường trước những hoàn cảnh bắt buộc phải chọn lựa trước rất nhiều ngã đường, và thường chúng ta cho rằng giải pháp quay lại, từ bỏ, bỏ cuộc, là câu trả lời duy nhất cho nỗi khổ tâm của chúng ta.

“Ai trong chúng ta mà không quen thuộc với cái quán ở làng Em-mau. Ai mà đã không đi trên con đường này vào một buổi chiều khi xem ra đã mất tất cả? Đức Ki-tô đã chết trong chúng ta... Không còn một Chúa Giê-su nào nữa trên trần gian” (François Mauriac, Vita di Gesù, Mondadori, Milano, 1950, p. 156).

“Xin ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều”

Đang trên đường đi, có một người lạ đến cùng đồng hành với hai môn đệ, người này cho thấy ông không biết gì về những chuyện vừa xảy ra. Ông ta bắt đầu đưa ra những câu hỏi gợi mở làm cho môn đệ tuôn ra tất cả nỗi cay đắng và tuyệt vọng. Lúc đầu người đó lắng nghe và rồi bắt đầu giải thích Kinh Thánh: tất cả là một cuộc đối thoại, một cuộc gặp gỡ thực sự cho dù các ông chưa nhận ra đó là Chúa Giê-su, các ông đã mời người đó dừng chân với các ông, vì đã muộn (cfr. Luca 24,17-29).

Đây có lẽ là một trong những lời cầu nguyện đẹp nhất chúng ta tìm được trong Tin mừng. Là lời cầu nguyện đầu tiên từ các môn đệ với Chúa Sống lại và là lời mời cảm động mà tất cả chúng ta đều có thể thưa với Người, để Người ở lại với chúng ta và giữa chúng ta.

Mắt hai môn đệ mở ra khi Người bẻ bánh và niềm vui cuối cùng họ đã nhận ra Người, sự việc này thúc đẩy các ông quay trở lại Giê-ru-sa-lem để báo cho các bạn hữu biết Chúa sống lại.

“Xin ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều”

Chiara Lubich đã viết: “Có lẽ không gì giải thích tốt hơn kinh nghiệm mà các chị em nhà Fo-co-la-re chúng tôi đã có được ngay từ ban đầu, là sống với Chúa Giê-su ngự giữa chúng tôi, như những lời này diễn tả. Chúa Giê-su luôn luôn là Chúa Giê-su, cho dầu Người chỉ hiện diện cách thiêng liêng, khi đó Người giải thích Kinh thánh, và làm cháy lên trong lòng tình bác ái của Người: đó là sự sống. Người làm cho chúng ta nói lên nỗi lòng mình, khi ta nhận ra Người: “Xin ở lại với chúng con, vì trời đã xế chiều” : không có Chúa thì đó là đêm đen …” (Chiara Lubich, Scritti Spirituali/3, Città Nuova, Roma 1979, p. 67).

Đêm tối là biểu hiệu của sự tối tăm, của điều không biết, của việc thiếu ánh sáng mà chúng ta không tìm được, vì chúng ta không tin vào sự hiện diện của Người luôn luôn tiếp tục đồng hành với chúng ta.

Đêm tối là đêm bao bọc trái đất chúng ta đã bị tổn thương và xúc phạm bởi những cuộc đấu tranh huynh đệ, bởi những cuộc chiến tranh liên tiếp được tạo nên vì ham muốn quyền lực và của cải.

Đêm tối là đêm mà hàng triệu người đang sống, họ không còn tiếng nói để gào lên những bất công và những áp bức.

Và chúng ta, làm thế nào để có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa Giê-su, Người không luôn luôn tỏ hiện theo những chờ đợi của chúng ta ư? Làm thế nào hiểu được rằng Người cùng đi với chúng ta và tìm cách làm cho chúng ta nhận ra những dấu chỉ sự hiện diện của Người? Và nhất là làm thế nào tạo nên những điều kiện để Người tỏ hiện và ở lại với chúng ta?

Đó là những câu hỏi mà có lẽ chúng ta không phải lúc nào cũng biết đưa ra câu trả lời, nhưng đòi chúng ta không được trì hoãn việc tìm kiếm Chúa Giê-su, phải tập trung cái nhìn của chúng ta vào một người bạn đường mà thường ta không nhìn thấy, để nhận ra Đấng có thể hiện diện, nếu lòng yêu thương nhau trở nên sống động giữa chúng ta.

Con đường đi Em-mau là biểu tượng của tất cả những con đường của chúng ta, là con đường để gặp gỡ Chúa. Là con đường mang trở lại cho chúng ta niềm vui tâm hồn, đưa chúng ta trở lại cộng đoàn để cùng nhau làm chứng rằng Đức Ki-tô đã phục sinh.

“Xin ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều”

Do Patria Mazzola thực hiện cùng Ban Lời Sống

Focolare mến gửi một đoạn Kinh Thánh như là sự hướng dẫn và nguồn cảm hứng cho cuộc sống mỗi ngày.

Distributed in Japan by Focolare

www.focolare.org/japan

e-mail: tokyofocfem@gmail.com

Tokyo: 03-3330-5619/03-5370-6424

Nagasaki: 095-849-3812

Liên hệ tại Việt Nam:

- Miền Bắc: +84886581393 e-mail: focfesaigon@gmail.com

- Miền Nam: +84912312083 e-mail: focmvn@gmail.com

