
Lời sống 5

tháng Năm 2026

“Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.”

(Gioan 20,21-22)

Sau khi hiện ra với bà Maria người Mác-đa-la sáng ngày lễ Phục sinh, buổi tối cùng ngày Chúa Sống lại lần đầu tiên hiện đến giữa các môn đệ của Người. Phản ứng ngay lập tức của các ông là vui mừng, niềm vui được tăng thêm bởi niềm an bình, niềm an bình đích thực duy chỉ có Người mới có thể ban (Ga 14,27): “Bình an cho anh em” (c. 21). Niềm vui và niềm an bình là hoa trái của Thánh thần (Cf. Gal 5,22). Vì vậy Chúa Giê-su nói ngay với các ông: “Hãy nhận lấy Thánh thần” (c.22).

“Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.”

Thánh thần không chỉ làm cho các môn đệ có thể thực hiện chính sứ mạng mà Chúa Cha đã trao cho Chúa Giê-su, mà còn “tái tạo” các ông nên một nhân loại mới. Cử chỉ của Chúa Sống lại là thổi vào các ông là cùng một cử chỉ mà Đấng Tạo hóa thổi vào lỗ mũi con người đã được tạo thành bằng bụi đất (Cf. Sáng thế 2,7). Cũng như công cuộc tạo dựng là công trình liên tục của tình yêu Chúa Cha, Đấng liên tục gìn giữ toàn thể vũ trụ, cũng thế công cuộc tạo dựng thực hiện bởi Chúa Sống lại trong Thánh Thần tiếp tục duy trì nhân loại trong hành trình tiến về Nước Chúa.

Lời Sống tháng này nhắc nhở chúng ta rằng trong cuộc sống chúng ta có thể làm một việc lớn lao: đó là trở thành “những Giê-su khác”. Điều này đúng thực cho từng người riêng rẽ, nhưng hơn nữa cũng cho cả cộng đoàn. Chúa Giê-su nói cho tất cả các môn đệ của Người: thực vậy, chỉ cùng nhau, tất cả mọi thành phần, với những đặc tính riêng của mình, họ mới có thể “lập lại” thân thể màu nhiệm của Chúa Giê-su.

“Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.”

Như thế, như những người con trong Chúa Con, chúng ta có cùng một ơn gọi như Chúa Giê-su: đó là đã được sinh ra từ Chúa Cha, chúng ta được kêu gọi trở lại với Người, bằng cách lập lại trên thế giới những cử chỉ và lời nói của Chúa Giê-su với ơn Chúa Thánh thần đi kèm. Nếu chúng ta mở rộng lòng cho ân sủng này, thì chúng ta cũng có thể khẳng định với thánh Phao-lô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gal 2,20).

Vậy, Lời này mời gọi chúng ta đào sâu mối quan hệ với Chúa Thánh thần, trong việc cầu nguyện cũng như trong cuộc sống hàng ngày, bằng cách “lắng nghe tiếng nói” của Người, và nhắc nhở cho mình: “Không có Chúa Thánh Thần thì Thiên Chúa xa vời, Đức Ki-tô ở trong quá khứ, Tin mừng là chữ viết không hồn, Giáo Hội chỉ là một tổ chức, truyền giáo chỉ là tuyên truyền. Nhưng trong Chúa Thánh Thần thì vũ trụ được nâng dậy và rên siết trong cuộc cư mang Nước Chúa, Đức Ki-tô phục sinh hiện diện, Tin Mừng là năng lực của sự sống, Giáo Hội là hiệp thông của Chúa Ba Ngôi, truyền giáo là một cuộc Hiện Xuống” (Đức Ignatius, Giám mục chính thống giáo Laodicea, tại Đại hội đồng đại kết các Giáo hội, 05 /07/1968).

“Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.”

Lúc đó An-rê là một người trẻ đang trải qua cuộc khủng hoảng về cuộc đời: đó là những nghi ngờ về ý nghĩa cuộc sống, sự sợ hãi cho tương lai, sự mong manh anh đang trải nghiệm xem ra là những núi cao không thể vượt qua, anh thường sống trong chán nản và không hạnh phúc. Có người gợi ý là anh nói những điều đó cho Chiara Lubich. Ngay trước khi gặp chị, An-rê nghe Chiara thầm thì: “Lạy Chúa Thánh Thần” và hiểu là chị đang cầu nguyện.

Trong cuộc nói chuyện, An-rê cảm thấy mình được hiểu, được lắng nghe và được đón nhận như chính mình. Và anh tìm lại được niềm an bình, không phải vì những vấn đề đột nhiên biến mất, mà vì bây giờ có người anh có thể chia sẻ.

Sau đó nhiều năm anh tâm sự: “Tôi đã không chỉ nhận được từ Chiara sự giúp đỡ cụ thể, mà cũng đã học được một phong cách là: nên gần gũi với người đau khổ, một cách tế nhị và thông cảm, không xét đoán, đúng như Chúa Giê-su làm”.

Điều đó chỉ có Chúa Thánh thần mới làm được, nếu chúng ta đón nhận Người và để cho Người tác động trong chúng ta.

“Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.”

Do Claudio Cianfaglini thực hiện cùng với Ban Lời Sống

Focolare mến gửi một đoạn Kinh Thánh như là sự hướng dẫn và nguồn cảm hứng cho cuộc sống mỗi ngày.

Distributed in Japan by Focolare

www.focolare.org/japan

e-mail: tokyofocfem@gmail.com

Tokyo: 03-3330-5619/03-5370-6424

Nagasaki: 095-849-3812

Liên hệ tại Việt Nam:

- Miền Bắc: +84886581393 e-mail: focfsaigon@gmail.com

- Miền Nam: +84912312083 e-mail: focmvn@gmail.com

