

UITNODIGING GEDENKDAG CHIARA LUBICH

Op zondag 15 maart aanstaande wordt in Nieuwkuijk herdacht dat Chiara Lubich, stichteres van de Focolarebeweging, in 2008 is overleden.

Deze gedenkdag is een goed moment om stil te staan bij Chiara's droom, de broederschap van alle mensen. Onze gedachten en ervaringen willen we delen met elkaar en met iedereen die van goede wil is.

Motto van de dag is:

**VRIJHEID,
GELIJKHEID,
BROEDERSCHAP**

Tijd: zondag 15 maart, van 13.15 uur tot 17 uur
Plaats: Mariapolicentrum Mariënkroon
Abdijlaan 8, 5253 VP NIEUWKUIJK (073-8440261)
Aanmelding: graag tevoren aanmelden per telefoon (024-3440947)
of per mail (leovandenbroek0@gmail.com)
Kosten: vrijwillige bijdrage

"De Franse Revolutie had, ondanks alle tegenstrijdigheden, begrepen dat deze drie principes staan of vallen met elkaar, en de feiten hebben het bewezen. We kunnen broederschap niet beschouwen als iets onnozels of overbodigs, als iets dat er van buitenaf bij komt. Wanneer we kijken naar het grote project van de eenheid, is het misschien moeilijk, maar wel noodzakelijk, de broederschap te realiseren."
(Chiara Lubich)

Programma Gedenkdag Chiara Lubich

13.15 Aankomst, koffie en thee

13.45 Inleidingen	Vrijheid	Leo van den Broek
	Gelijkheid	Mirjam Ateş-Snijdewind
	Broederschap	Hein Vrijdag over Chiara Lubich

15.20 Uitwisseling in groepen

16.20 Dialoog plenair

17.00 Afsluiting

Met ontspannende en inspirerende momenten door het ensemble Klezmore

Voor kinderen en tieners is er een eigen programma

"Ik droom ervan dat het besef van een geleefde broederschap dat al bij miljoenen mensen leeft, in het nieuwe millennium een wereldwijde werkelijkheid wordt. Ik droom ervan dat daardoor oorlogen, conflicten, honger en alles wat kwaad en onrecht is, zullen wijken. Ik droom van een diepe, levendige en actieve dialoog tussen mensen van allerlei religies, van mensen die onderling verbonden zijn door de liefde en de gulden regel uit hun heilige boeken naleven. Ik droom van wederzijdse toenadering en verrijking tussen de diverse culturen in de wereld, zodat een nieuwe mondiale cultuur ontstaat waar de waarden vooropstaan die altijd de werkelijke rijkdom hebben gevormd van ieder volk. Dat deze waarden zich mogen doorzetten als wereldwijd gedeelde wijsheid." (Chiara Lubich)