

juni 2019

“Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen.” (Handelingen 1, 8)

Het Bijbelboek Handelingen van de apostelen, geschreven door de evangelist Lucas, begint met een belofte van de Verrezen Heer aan de apostelen. Ze zullen van God zelf de nodige kracht ontvangen om in de geschiedenis de verkondiging en de opbouw van zijn Rijk voort te zetten. Over de apostelen en Maria zal de Heilige Geest neerdalen, en vanuit de heilige stad Jeruzalem zullen ze uitgaan om de boodschap van Jezus te verspreiden “tot aan de uiteinden van de aarde”.

Het gaat niet om het creëren van een politieke of sociale macht tegenover andere machten, maar om het handelen van de Geest van God diep in onze harten. Hij maakt ‘nieuwe mensen’ van ons.

Met de apostelen worden alle christenen uitgenodigd om getuigen te zijn. Iedere christen is een gezondene. Onze roeping als kind van God wordt concreet in onze betrokkenheid en zorg voor anderen.

We getuigen wanneer we de levensstijl van Jezus aannemen. Dat wil zeggen wanneer we iedere dag thuis, op ons werk, tijdens onze studie en ontspanning de personen die we ontmoeten tegemoet treden met een geest van openheid en wanneer we in ons hart dat plan dat God met de mensen voorheeft, blijven koesteren: de universele broederschap.

Marileen en Silvain vertellen: “In onze buurt groeten de mensen elkaar maar nauwelijks. We vatten het idee op om een aantal van onze burens een klein geschenk te brengen. Ze waren verrast, vooral een gezin dat door anderen werd gemeded. Ze waren heel open en vertelden over hun moeilijkheden. Wij waren getroffen door de blijdschap van die mensen. Door alleen maar open te zijn voor iedereen hebben we veel mensen beter leren kennen. Op een keer kregen we van iemand een taart, en we besloten die te delen met een mevrouw. Toen we weggingen zei ze: ‘Ik zou willen dat ik jullie moed had om andere mensen te gaan opzoeken.’”

“Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen.”

De Heilige Geest spreekt niet alleen tot christenen, maar ook tot het geweten van alle mensen die oprecht zoeken naar het goede en naar de waarheid. Het is de Geest van waarheid die ingeeft hoe te handelen, wat te zeggen en wat niet. Het is de Geest van liefde die de liefde in

ons hart opwekt, die ons in staat stelt God lief te hebben en alle mensen lief te hebben. Het is de Geest van kracht die ons de moed geeft om consequent ons geweten te volgen.

Chiara Lubich (1920-2008) wist uit eigen ervaring dat de liefde van God tot aan de uiteinden van de aarde kan komen. Zij schreef: *“Maar deze grenzen hoeven we niet alleen in geografische zin op te vatten. Ons getuigenis kan ook mensen bereiken die dichtbij zijn maar die nog niet de vreugde van het Evangelie kennen. Uit liefde voor Jezus maken we onszelf ‘één’ met iedereen. En op een gegeven moment zal de ander, geraakt door de liefde van God in ons, zich ‘één maken’ met ons en komt het tot een uitwisseling van hulp, idealen, plannen, genegenheid. Dan kunnen we spreken over wat ons bezielt en zal dat een geschenk zijn, die de liefde wederkerig maakt.”*

Letizia Magri