

Mei 2020

“Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb.” (Johannes 15, 3)

Na het Laatste Avondmaal met zijn leerlingen verlaat Jezus de bovenzaal en begeeft zich op weg naar de Olijfberg. De elf leerlingen gaan met Hem mee. Judas Iskariot is al eerder weggegaan en zal Hem gauw daarna verraden. Het is een dramatisch en plechtig moment. Jezus houdt een lange afscheidsrede en wil aan de zijnen belangrijke dingen zeggen. Hij wil ze woorden doorgeven die ze niet mogen vergeten.

Jezus herinnert hen aan een bekend beeld: de wijnstok. In de heilige teksten is dit een beeld van het Joodse volk zelf, waar God zorg voor heeft als een goede en ervaren wijnbouwer. Nu is het Jezus die over zichzelf spreekt als de wijnstok. Hij geeft zijn leerlingen de liefde van de Vader door zoals een wijnstok het levenssap aan de ranken. Maar dan moeten ze wel met Hem verbonden blijven.

“Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb.”

Hoe blijven we met Jezus verbonden? Een van de manieren is zijn Woord tot ons te nemen. Door zijn woorden kan God in ons hart binnenkomen en het ‘rein’ maken, dat wil zeggen: vrij maken van egoïsme. Dan zullen we in staat zijn om overvloedige en goede vruchten te dragen.

De Vader houdt van ons en weet beter dan wij wat ons helpt om licht en vrij te zijn. Hij wil ons helpen voort te gaan zonder de last van allerlei gehechtheden, negatieve oordelen, en illusies dat we alles onder controle hebben. Daarnaast leven er in ons hart ook positieve verlangens en plannen, waaruit heel mooie werken kunnen voortkomen. Maar ook goede werken kunnen de plaats van God in ons leven gaan innemen. Wie zich laat snoeien door de liefde van God brengt nog betere vruchten voort en zal de volheid van de vreugde ervaren (vgl. Joh. 15,11), een bijzondere vreugde die ook te midden van tranen kan opbloeien.

“Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb.”

De woorden van God helpen ons om uit onszelf te treden en om onze broers en zusters met liefde tegemoet te treden. Dat begint met de mensen die ons het meest nabij zijn: in onze stad, in ons gezin, in elke omgeving. Het is de realisering van het gebod van de liefde.

In een meditatie over deze woorden schreef Chiara Lubich in 1982 het volgende: “Door ons te voeden met ieder Woord van God en dat in praktijk te brengen, evangeliseren we onszelf. Uiteindelijk zullen we dan dezelfde gedachten en gevoelens hebben als Jezus en kunnen we Hem opnieuw in de wereld laten leven. Op die manier kunnen we onze samenleving de goddelijke reinheid en transparantie tonen die het Evangelie geeft.”

Laten we deze maand proberen om vooral die woorden in praktijk te brengen die ons aansporen tot de wederzijdse liefde met degenen die ook deze intentie hebben. We zullen ervaren dat in de liefde onder elkaar werkelijk het effect ligt van een reiniging, van heiliging, van zondeloosheid, van

uitstraling en van nabijheid van God. Een mens is in zijn eentje nauwelijks in staat om weerstand te bieden aan de druk van de wereld. Maar waar liefde heerst, vinden we altijd de kracht voor een zuiver christelijk leven dat grote vervulling geeft.

Letizia Magri